



**Sociale
Groepsvakantie**

Impressie Sociale Groepsvakanties 2022



Allardsoog



Hunehuis

Vluchtelingweken



De Kleine Rug



Morgenrood

Sociale minima 40+ /60+



De Bosbeek

Impressie Sociale Groepsvakantieweken 2022

Opmerking: in het kader van de AVG zijn er geen foto's toegevoegd.

INTRO

Voordat de vakantieweken starten, hebben de begeleidende teams al heel wat werk verricht. Niet alleen tijdens de Introductiedagen met leerzame workshops en teambuilding, maar vooral ook om afspraken te maken over het uit te voeren programma en de taakverdeling tijdens de week en welke afspraken er gemaakt moeten worden om ervoor te zorgen dat de dagen soepel verlopen. Nog een dag bij elkaar in het vakantiehuis om zowel het huis als de omgeving te verkennen hoort er ook bij. Een dag voordat de gasten komen is het team al paraat in het huis om de laatste puntjes op de 'i' te zetten en te zorgen voor een warme ontvangst van de gasten, voor wie het toch allemaal nieuw en eigenlijk ook wel spannend is.

VLUCHTELINGWEEKEN

Het programma is afhankelijk van de samenstelling van de gasten en uiteraard van de wijze waarop het team daar invulling aan geeft. De Werkgroep Sociale Groepsvakanties had voor elke week 3 workshops geregeld: Djembé, (vogelhuisjes) timmeren en dansen.

In de loop van de middag op de eerste dag worden de gasten verwelkomd met koffie, thee, limonade en wat lekkers erbij. Kennismaken met het teamlid dat een gezin de hele week met raad en daad bijstaat en op zoek naar de kamer waar de knuffels al op de bedden liggen te wachten. Na het eten volgt een kennismakingsspel en soms ook een verkenningstocht door het huis. Kinderen maken al gauw contact met elkaar. De ouders hebben daar soms wat meer moeite mee, vooral als er geen 'landgenoten' bij zijn en de taal een barrière vormt. En zo'n eerste nacht is dan ook weer spannend.

De eerste dag

Een lekker ontbijt en soms wordt er ochtendgymnastiek gedaan. In elk geval volgt er een programma, waarbij elke leeftijdsgroep aan zijn trekken komt. En ook de ouders worden niet vergeten, want die kunnen dan samen iets ondernemen zonder op de kinderen te hoeven letten of, en dat mag ook, even lekker niets doen.

Een slimme creatieve activiteit is bijna overal het maken van een placemat. Lekker bezig zijn om met verf, krijt, potloden en dergelijke iets moois maken waar je de hele week plezier van hebt bij de maaltijden. En... je doet het samen, wat heel belangrijk is.

En vooral is er de eerste dag tijd om buiten te spelen in de vorm van een spel, wandeling of gewoon springen op de trampoline. Zo leer je de omgeving ook een beetje kennen.

De rest van de week staat in het teken van sport en spel, al dan niet samen met de ouders, want ook die kunnen heel fanatiek zijn. In elk huis is meer dan voldoende materiaal om zowel binnen als buiten te spelen. Daarnaast is er voor de creatieve activiteiten meer dan genoeg materiaal aanwezig. Maar ook een educatief element is er in de vorm van een wandeling met een boswachter die van alles uitlegt of er komt een verhalenverteller die over de omgeving of vroeger vertelt.

Een vakantieweek zonder een echte speeltuin te hebben bezocht, dat kan niet. Meestal kan dat dicht bij het huis en wordt het plezier vergroot door er ter plekke te picknicken en een ijsje te eten. Altijd leuker dan de schommel bij het huis. En zwemmen wil iedereen ook wel graag, maar dat blijft een spannende zaak omdat de meeste kinderen niet kunnen zwemmen. Het ene team ziet het niet zitten, het andere team wel en met een flinke zak met zwemvleugels en ander drijfmetaal en heel veel oppassers is dit vaak een hoogtepunt. Evenwel kun je ook zonder zwemmen veel waterplezier hebben bij het huis met waterballonnen en waterpistolen (lekker de vrijwilligers te pakken nemen) en een zeepbaan.

Voor de moeders is er eigenlijk altijd een verwenmoment: een ochtend of middag tijd voor gezichtsverzorging, nagels lakken, voetenbadjes. Voor de kinderen is het dan verboden toegang. Een ander 'oudermoment' is het voorbereiden en bereiden van een warme maaltijd. Samen bedenken ze wat ze willen koken als voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Boodschappenlijstje maken en bespreken met de kok, want wat al voorradig is hoeft niet gekocht te worden. En als dat allemaal geregeld is met elkaar de boodschappen doen op de markt en in de supermarkt. En het doen van de boodschappen is pas compleet als er na afloop koffie of thee met iets lekkers erbij is genuttigd. En

daarna natuurlijk aan de slag om samen de maaltijd te bereiden. Vanzelfsprekend allemaal blij gezichten als al die specifieke gerechten op tafel staan, want elk land heeft nu eenmaal zijn eigen recepten. Overheerlijk en altijd teveel, maar dat vindt niemand erg de volgende dag. En als dagen zich dan aaneen rijgen zie je steeds meer samenhang in de groep en ontstaan er vriendschappen. Gezellig ook voor de avonden, waarop een spelletje of een (stoelen)dansje gedaan wordt. Bingo is ook dikwijls een hoogtepunt. En niet te vergeten: samen zingen. En zo komt er dan de laatste avond, de Bonte Avond. Iedereen mag, niet moet, daar een bijdrage aan leveren in de vorm van een dansje, zingen, toneelstukje, al dan niet uitgedost met de beschikbare spullen uit de verkleeddoos. En uiteraard ontbreken deze avond niet de lekkere hapjes en drankjes.

De laatste dag breekt aan en dat betekent inpakken en wachten op de taxi (geregeld door Vluchtelingen Werk Nederland) die de gasten weer naar huis brengt. Blij gezichten omdat het zo fijn was, bedroefde gezichten omdat het afgelopen is. Conclusie van een (al een beetje aan het puberen) 12-jarige jongen in Morgenrood op de vraag 'Hoe vond jij deze week' :

!!!!IEDEREEN MOET NAAR MORGENROOD!!!

En de teams evalueren de week, gebruiken samen voor de laatste keer de lunch en gaan voldaan, maar wel moe, ook naar huis en over tot de orde van de dag.

ALLEENGAANDE SOCIALE MINIMA

Vakantie voor alleengaande personen die over een krappe beurs beschikken. Een deel van de groep bestaat uit 'Tientjesleden' van het NIVON en een deel is lid van de Stichting Quiet, afdeling Nijmegen, die tot doel heeft armoede te verzachten.

Zomerweek (40+)

Een diverse groep komt samen met als oogmerk van een fijne week vakantie te genieten. Wennen aan elkaar, want je ziet elkaar pas in de Bosbeek voor het eerst. Iedereen heeft een eigen kamer voor de nodige privacy. Meer dames dan heren zijn aangemeld, voornamelijk in de leeftijd tussen de 50 en 70 jaar.

De eerste avond na de gezamenlijke maaltijd kennismaken met elkaar en dat lukt prima met een frisse, wijntje of biertje.

Een aantal gasten is minder mobiel en dat vergt aanpassing van het uit te voeren programma. Desondanks is er veel gedaan in die week, mede dankzij een flinke bijdrage van 2 particuliere sponsoren.

De omgeving nodigt uit tot buitenvertier en zo is er gewandeld met een IVN-gids, gefietst, spelletje midgetgolf gedaan, een huifkartocht gemaakt. Een workshop frisbee zorgde voor een sportieve noot en bij een middagje volksdansen konden de beentjes van de vloer. En verder veel gewandeld of op een andere wijze genoten van de mooie omgeving. Een vol programma, maar evengoed voldoende tijd om even niets te doen.

Kerstarrangement (60+)

Vooraf gericht om niet alleen, maar samen met anderen de kerstdagen door te brengen. Verwend worden met een uitgebreid ontbijt, lunch en diner. Samen de kerstversiering maken verhoogt de sfeer en als er dan ook nog een verhalenverteller komt is dat helemaal goed. Gewoon lekker samen zijn, een (frisse) wandeling maken en relaxen.